

't Smokkelaartje



jaar

28^{ste} jaargang - nummer 4

Voorzitter:

Bennie Schuren
Vondelstraat 8, NL-4561 LP Hulst
bennie@desmokkelaars.be
0031-114/31.60.09
bennie@desmokkelaars.be



Secretaris:

Réno Martens
Pannenhuisstraat 32A, B-9190 Stekene
09/326.00.13
marno@desmokkelaars.be



Penningmeester:

Danny Van der Linden
Regentiestraat 38, B-9190 Stekene
03/779.63.59
danny@desmokkelaars.be



Bestuursleden:

Geert Creve (technische secretaris)
Spoorwegstraat 74, B-2600 Berchem
0486/70.89.02
geert@demokkelaars.be



Ronny Smet (parkoermeester)
Klokke-Roelandlaan 20, B-9112 Sinaai-Waas
0486/44.12.95
Smet.ronny@telenet.be



Piet Andriessen
Logiestraat 12, B-9190 Stekene
03/2965576
Piet.andriessen@telenet.be



Bruno d'Eer
Potaarde 53, B-9190 Stekene
03/779.63.79
Bruno.deer@telenet.be



Dirk De Gendt
Koning Boudewijnlaan 3, B-9170 Sint-Pauwels
03/789.12.73
Dirk.degendt@yahoo.com



Peter Meyntjens
Okkevoordestraat 16, B-9170 Sint-Gillis-Waas
03/707.09.74
Pe.il.meyn@skynet.be



Leen de Koning
Visartstraat 15, NL- 4541 SA Sluiskil
0031-115472455
Koni62@zeelandnet.nl



Marleen Van Havermaet
Bosdorp 156, B-9190 Stekene
0475/60.86.24
Vanhavermaet.m@hotmail.com



Anita Colman
Huikstraat 33, B-9190 Stekene
03/779.66.10
Herman.linthout1@telenet.be



Na alle topsportmomenten van de afgelopen maanden is het goed om weer met beide benen op de grond te staan:

En heeft u ook zo genoten van een aantal topsportmomenten, die de afgelopen maanden grotendeels de media beheersten? Wat waren er ontzettend veel spannende momenten hé in het wereldkampioenschap voetbal!! Daarna de Tour de France. Ook hierin zéér veel spanning, omdat favorieten bij uitstek zo maar plotsklaps in de beginfase wegvielen.



Tijd nu om met beide benen (alhoewel in het wandelen er altijd 1 been van de grond is) op de grond te staan.



Over een kleine maand vieren we uitgebreid ons 30-jarig bestaan. Ondanks dat het aantal aanmeldingen voor de jubileum-wandeling maar mondjesmaat op gang kwam, zijn we uiteindelijk toch blij dat we aan het voorop gestelde aantal gekomen zijn en dat deze door kan gaan. De viering zal afgesloten worden met een korte receptie en aansluitend een feestelijke barbecue, die tevens zal gelden als danketentje, maar daarnaast uiteraard ook toegankelijk zal zijn voor alle overige leden. Op deze avond zal tevens officieel afscheid genomen worden van onze secretaris Réno. Vandaar een "warme" oproep om op deze avond massaal aanwezig te zijn.

Een week later staan we alweer voor de volgende uitdaging, zijnde onze 29^e Helletochten + 16^e 50 km van Stekene. Een 3-tal weken later trekken we richting Drielandenpunt bij Vaals voor onze jaarlijkse 25 km op-en-af. Verderop in dit Smokkelaartje kun je hierover de nodige informatie lezen. Voor degenen, die van cultuur houden, is de uitstap naar Mechelen

op zaterdag 8 november zeker een aanrader. Kortom, de komende tijd staat er weer voor ieder wat wils op ons programma.

Enkele algemene artikelen en de familieberichten maken dit nummer weer compleet.

Ik hoop dat u bij het doorlezen van dit Smokkelaartje weer het nodige leesplezier beleeft.

Uw voorzitter
Bennie.

Komende activiteiten:

Wandelclub De Smokkelaars viert feest: 30-jarig bestaan - 1984 - 2014 (tevens Danketentje Helpers): zaterdag 20 september:



In het vorige Smokkelaartje stond een uitvoerig artikel m.b.t. de viering van ons 30-jarig bestaan (een grensoverschrijdende Smokkel-wandeling van Cadzand-Bad naar Stekene met tussentijdse instapmogelijkheden, met aansluitend ons jaarlijks danketentje, dat nu tevens geldt als 30-jarig-bestaan-viering). In verband met het

plannen en maken van afspraken kon men zich aanmelden tot uiterlijk eind juni. Er kwamen slechts een 50-tal aanmeldingen voor de jubileum-wandeling binnen. Wij vroegen ons af: was het artikel niet duidelijk genoeg of werd het Smokkelaartje niet goed genoeg gelezen?

Vandaar dat wij begin juli een aparte her-uitnodiging verstuurd hebben en werd de inschrijftijd verlengd tot 10 augustus. Momenteel tellen we voor de wandeling 110 en voor de

Barbecue een 60-tal inschrijvingen. Voor het laatste kan echter nog ingeschreven worden tot uiterlijk 10 september.



Aangezien het aantal aanmeldingen voor de jubileum-wandeling ong. 25% van ons ledenaantal bedraagt (voor minder hadden we het niet gedaan) zijn wij dan ook erg blij u te kunnen mededelen, dat beide onderdelen van onze viering door zullen gaan. Achter de schermen wordt het programma voor deze dag verder uitgewerkt en de deelnemers worden in een apart schrijven dat u bij dit Smokkelaartje aantreft, van de nodige praktische informatie voorzien. Heeft u zich aangemeld, maar deze praktische informatie ontbreekt, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat.

Ondanks dat het aantal aanmeldingen enigszins achtergebleven is bij onze verwachtingen, hopen wij dat er over de viering van ons 30-jarig bestaan nog lang in positieve zin nagepraat zal worden.

29^e Helletochten + 16^e 50 km van Stekene: zondag 28 september:

Op zondag 28 september organiseren we alweer voor de 29^e keer onze Helletochten en evenals vorig jaar tegelijkertijd de 50 km van Stekene. Vorig jaar mochten wij 1.428 deelnemers noteren.

De naam Helletochten is ontleend aan de wijk van waaruit gestart wordt, te weten De Hellestraat met als startplaats 't Helleken. Afhankelijk van de gekozen afstand zullen de verschillende bosgebieden rondom de Hellestraat doorkruist worden. De grotere afstanden trekken, Smokkelaars waardig, via het Belgische Koewacht over de grens richting het Nederlandse Koewacht en Zuiddorpe.



Uiteraard hopen wij dat veel van onze leden komen wandelen op die dag. Maar wij willen ook een "warme" hulpoproep doen voor deze dag. Voor deze tocht hebben wij een grote schare vrijwilligers (-sters) nodig. Teveel taken om op te noemen die gedaan moeten worden.

Ook is er voor degenen, die op de dag zelf willen helpen een mogelijkheid om de 50 km van Stekene in groep voor te wandelen en wel op zaterdag 13 september a.s. Liefhebbers hiervoor kunnen zich aanmelden bij bestuurslid Peter. Hij zal met de deelnemers nog verdere afspraken maken.

Voor de praktische info verwijzen wij u eveneens naar de folder, die verderop in dit Smokkelaartje staat.

Busreis 25 km op-en-af: zondag 19 oktober:



Dit is een jaarlijkse busreis-wandeltocht die we in "eigen beheer" organiseren. We trekken er samen op uit om samen te wandelen, dus een echte clubactiviteit. Bedoeling is dat we een ganse dag wandelen in groep over een heuvelend parcours.

Om de traditie niet te doorbreken organiseren we daarom editie 2014 op 19 oktober. Dit jaar kiezen we voor een wandeldag in de omgeving van Vaals, het Drielandenpunt. Deze omgeving leent zich om prachtig te wandelen in een heuvelend landschap. Absoluut geen Ardennen-toestanden maar ook niet vlak, af en toe zullen we eens een korte klim moeten overwinnen en dalen doen we natuurlijk ook... We wandelen in groep aan een wandeltempo van 4 km/uur over een totale afstand van 22km. De tocht is onderverdeeld in 3 delen, we zien dan telkens de bus. Je kan kiezen om de totale afstand mee te stappen of je kan 16 of 8 km stappen. Iedereen die over een basisconditie beschikt en niet schrikt om even te klimmen kan mee.

Stap je niet mee gedurende gans de tocht, dan heb je ruimschoots de tijd om de omgeving van het Drielandenpunt (België - Nederland - Duitsland) te bezoeken. Dit is een toeristische toplocatie, met jaarlijks meer dan 1 miljoen (jawel) bezoekers, gelegen op de Vaalserberg. Het hoogste punt van Nederland. Bovenop de Boudewijntoren kan je eventueel genieten van een fantastisch uitzicht.

Niettegenstaande het eventuele toeristische extraatje, is wandelen ons hoofddoel. We starten onze wandeling aan de hoogst gelegen "berghut" van Nederland: 't Hijgend Hert, hier drinken we eerst een tas koffie. Van daaruit gaat het via het streekpad "Krijtlandpad", veelal dalend door het Vijlenerbos en langs de oevers van de Geul, voorbij de Volmolen naar de Belgisch-Nederlandse grens. 's Middags steken we heel even de grens over en eten we onze picknick op aan de camping Le Vieux Moulin in Gemmenich (B). Na de middag gaat het langs de rand van het Vijlenerbos, via goed begaanbare wandelpaden langzaam stijgend naar het Drielandenpunt, hier zien we uiteraard opnieuw de bus. De laatste etappe gaat opnieuw in de

richting van berghut-taverne-café- 't Hijgend Hert. Hier nemen we ruimschoots de tijd om midden in het bos na te genieten bij een (welverdiend) drankje en we laten je de tijd om eventueel iets te bestellen om te eten.



Kortom: Een niet te missen clubuitstap, geschikt voor hen die regelmatig stappen. We bieden je een vijfsterren - dagwandeling aan. Slechts 1,5 km is verhard, de rest stappen we over (op enkele uitzonderingen na) goed begaanbare paden. Hier en daar dient er eventjes geklommen te worden. Je kan je tocht inkorten en er een toeristisch accent aan vastknopen.

Tevens bieden we je aan de start van de wandeling een tas koffie met gebak aan en onderweg proeven we nog even van

.....

Praktisch: Vertrek van de bus op 19 oktober 2014 om 07.00 uur aan parking Tack, gelegen aan de markt in Stekene. Terug in Stekene om 20.45 uur.

Meebrengen: Een picknick voor 's middags. Wandelkledij en goede wandelschoenen naargelang de weersomstandigheden, eventueel kunnen wandelstokken hulp bieden onderweg. Reservekledij maar vooral reserve schoenen, zo houden we de bus netjes en blijven we vrienden van de chauffeur.

Inschrijven tot uiterlijk 10 oktober per e-mail naar busreis@desmokkelaars.be of via 0032/474.745.585 (tussen 18.00 - 20.00 uur), met vermelding van naam en aantal deelnemers. Stel je inschrijving niet uit a.u.b., dit geeft ons ruimte om een en ander praktisch te regelen. Meerijden kost € 11,00 p.p. Onder de 12 jaar betaalt u € 5,50 p.p. Het maximum te betalen bedrag per gezin bedraagt € 27,50. Niet-leden betalen € 3,00 extra (en kunnen alleen mee indien er nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn). Uw inschrijving is pas definitief nadat het bedrag gestort is op BE88 4186 0321 3141. Vermeld duidelijk de namen van de deelnemers en dat het om "25km op en af - 2014" gaat.

Gewoon doen!!!

Culturele uitstap Mechelen: zaterdag 8 november:



Op zaterdag 8 november organiseert wandelclub "De Smokkelaars" uit Stekene een gegidste uitstap naar Mechelen. We verzamelen in het station van Sint-Niklaas (aan de loketten) om

13.00 uur stipt en nemen daar de trein naar Mechelen.

In het historisch centrum van Mechelen hebben we een gegidste wandeling van 2 uur. Deze wandeling leidt je naar de belangrijkste historische gebouwen in Mechelen, die hoofdzakelijk uit de Bourgondische periode dateren.

Ook is er een mogelijkheid om de Sint-Romboutstoren te beklimmen, waar je een prachtig uitzicht hebt over de stad (5€ extra), of je gaat 1 uur vrij winkelen in 't centrum.



Om 18.00 uur worden we dan verwacht in een typisch Mechels restaurant. In het Theatrium worden we vergast op een tomatenveloute met mascarpone gevolgd door gevulde Mechelse koekoek (met zijn zwarte pootjes) afgewerkt met gekarameliseerd witloof,

aardappelen uit de oven en als dessert een lekkere Dame Blanche. Het aperitief wordt aangeboden door de club.

Om 21.00 uur zijn we terug aan het station in Sint-Niklaas.

Inschrijven tot uiterlijk donderdag 30 oktober kan/moet via e-mail naar busreis@desmokkelaars.be of per telefoon op GSM 0032474745585 (verzoek enkel te bellen tussen 18.00 - 20.00 uur).

Meetreinen kost 24€ p.p., incl. treinreis, gids en diner, excl. beklimming Romboutstoren (niet-leden betalen 29€ p.p.). Zij, die de Romboutstoren willen beklimmen, betalen op de hierboven genoemde prijzen 5€ extra. Uw inschrijving is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag gestort is op onze bankrekening BE88 4186 0321 3141. Vermeld wel duidelijk de namen van de deelnemers en dat het om "Culturele uitstap Mechelen" gaat. Vermeld ook duidelijk of u de Romboutstoren wèl of niet wilt beklimmen.

Met culturele groeten.

Vorbije activiteiten:

32 ste Smokkeltochten + Memorial Leo Martens: 8 juni:

De opkomstverwachtingen bij aanvang van de dag werden niet al te hoog ingeschat. De weersvoorspellingen waren niet al te best en bij het krieken van de dag (het moment waarop veel mensen beslissen wat ze gaan ondernemen) regende het al regelmatig. De teller bleef aan het eind van de dag dan ook staan op 1.448



wandelaars, een aantal dat gevoelig minder was, maar waar we uiteindelijk toch trots op mochten zijn. Om een vergelijking te kunnen maken, in 2013 noteerden we 1.948 deelnemers en 1.936 in 2012.

Alle parcoursen liepen doorheen het natuurgebied De Gelaagputten. De langere afstanden doorkruisten o.a. ook de bossen van de Polken. Kortom alle wandelaars konden genieten van de natuur in Stekene, "groene long van het Waasland".

De stand van Herbalife, die opgesteld stond op het plein aan de startzaal, werd de hele dag door druk bezocht.



Aan het eind van de middag was er een officieel moment m.b.t. de "Memorial Leo Martens", dit als eerbetoon aan wijlen Leo Martens, jarenlang onze clubvoorzitter, enkele jaren ere-voorzitter en één van de eerste bezielers van deze organisatie.

Reynaertstappers VZW uit Belsele mocht met 64 deelnemers uit handen van de voorzitter de beker in ontvangst nemen.

Tot slot wederom een dikke proficiat aan alle medewerkers (-sters), die zowel voor als achter de schermen hun medewerking verleend hebben aan deze tocht. Ook een compliment aan de parcoursmeester. De door hem uitgezette parcoursen werden aan de inschrijftafel regelmatig geprezen.

Busreis Ronse (Oost-Vlaanderen) zondag 22 juni:



Onder een stralende zon vertrokken we om 7:30 uur met 40 Smokkelaars en Smokkelaressen richting Ronse (Oost-Vlaanderen), om er deel te nemen aan de 19^{de} Mega Sterren Heuveltocht. Met Wilfried aan het stuur van de bus kwamen we rond de klok van 9 uur aan

in Ronse.

Vanuit de bus was al goed te zien wat ons allemaal te wachten stond, zeer mooie vergezichten, een glooiend landschap en veel natuur. Het beloofde een topdag te worden en achteraf was iedereen het er ook over eens dat het een topdag was.

Na een 3-tal kilometer klinkt er ineens gezang in het bos, het kondigt de entree van het muziekbos aan, het bos dat als een rode draad door deze tocht zou lopen. Elke klim wordt al snel gevolgd door een volgende en elke afdaling volgt de vorige op. Aan natuur geen gebrek en de zon is de kers op de taart.



De rustpost in de zaal naast de Louise-Marie kerk te Maarkedal zit bomvol en buiten zijn ook alle stoelen bezet, wat al aangeeft dat het druk is vandaag. Na de rust trekken we een stukje richting Schorisse om weer snel de natuur in te duiken.



We beklimmen de 'Donderij' een heuvel die zijn naam alle eer aandoet en komen weer terug in Maarkedal. De laatste kilometers brengen ons weer terug door het Muziekbos, over de Kanarieberg en de Waaienberg.

Maar het echte toetje is in de aankomstzaal alwaar het een drukte van belang is en we nog nagenieten onder het genot van een Damme Blanche. Iedereen is het erover eens, dit was een van die busreizen waar je bij moet zijn geweest.

Wie de foto's nog eens wil bekijken kan terecht op : <http://www.mijnalbum.nl/Album=S6XYSOJ3>

Busreis Overijse (Vlaams-Brabant) zondag 10 augustus:



Frank en Sabine waren het er roerend over eens, het zou een dag met buien worden. Was het dat, of de tijd van het jaar? Feit is dat er slechts 36 Smokkelaars en Smokkelaressen om 07.30 uur op de bus stapten voor alweer

een busuitstap van onze club. Later bleek dat de thuisblijvers een mooie wandeltocht gemist hebben, want dat was de algemene indruk van diegene die aanwezig waren vandaag.

Zoals reeds gemeld vertrok de bus om 07.30 uur om tegen



de klok van 9 uur aan te komen in Overijse waar we zeer hartelijk werden verwelkomd door wandelclub de IJsetrippers, die vandaag voor de 32^{ste} keer hun omloop van de duivenstreek organiseerden.

Nadat alle formaliteiten vervuld waren vertrokken de meeste voor een iets kortere afstand dan ze gewoon waren gezien de voorspellingen van onze weerman, c.q. weervrouw. Bovendien hield iedereen rekening met het parcours, want zodra we de startzaal hadden verlaten was al snel duidelijk dat het vandaag geen vlakke tocht zou worden. Gelijk ging de weg redelijk omhoog en moest er even naar adem gehapt worden door menig wandelaar. En toen we even later een steegje indraaiden was al snel duidelijk waarom de tocht zo heette. We wandelden tussen vele kassen waarin de druiven hingen te rijpen.

Nadat we een stop hadden gemaakt in een ruime zaal waar het topdruk was, werden we blij verrast met een stuk natuur waar we ons smokkelhart konden ophalen. De tocht slingerde zich verder door mooie stukken natuur en smalle paadjes alvorens aan te komen bij de



Lourdesgrot. Een viertal dames zitten gezellig te babbelen en wij laten ze dan ook met rust om even verderop Overijse weeral te betreden. Via de "Kattenstraat", waar de katten schijnbaar de baas zijn, gezien hun aantal op straat, komen we aan in de startzaal.

Iedereen is laaiend enthousiast over het parcours en wat onze weermensen van de VRT betreft: die zaten er wat ons betreft helemaal naast, want op een enkel klein buitje na, hebben we

het de gehele dag droog gehouden. Pas toen we met ons allen droog en wel in de bus zaten, brak het noodweer los.

Voor een fotoverslag van deze busreis verwijs ik u graag naar:
<http://www.mijnalbum.nl/Album=6TZSKL4J>

Feliciteatie Smokkelaars - Dodentochtdeelnemers:

Na afloop van de 45^e Dodentocht blijken er toch weer een behoorlijk aantal Smokkelaars mee- en uitgestapt te hebben. Aan allen een **DIKKE** proficiat, ook aan degenen die het einde niet gehaald hebben. Zij zijn immers ook tot **HUN** uiterste gegaan.

Familieberichten:

- Op 6 juni 2014 is op 62-jarige leeftijd overleden ons clublid Loes Maas, partner van eveneens clublid Bert Heuvelsland. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op 14 juni in de Kerk aan de Julianastraat 16 te Heikant (Nederland) met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg 102 te Hulst. Rouwadres: Schooldreef 10, 4566 AR Heikant.
- Op 12 juni 2014 is op 31-jarige leeftijd plotseling overleden ex-lid Robby Damman, echtgenoot van Ellen Thys. Zij woonden in de Kerkstraat 27 B2, 9190 Stekene. Robby stapte moeilijk, maar was altijd opgewekt. Ondanks hun beperkingen waren Robby en Ellen graag aanwezig op busreizen en wandelingen van onze club. Ook zijn ouders, Rudi en Patricia Verschraeghe, waren vele jaren trouwe Smokkelaars. Rouwadres : Heikant 52, 9190 Stekene.



Geboren:

- Onze leden Dennis Verdurmen en Stéphanie Verdurmen-Helmers zijn op 27 juli 2014 de trotse ouders geworden van dochter Sofie Erwin Lysanne.
Hun (feliciteatie)-adres is : Carmen 37, 4564 EW Sint-Jansteen.

Het volgende Smokkelaartje verschijnt 2^e helft november 2014.

Clubinfo - Clubwinkel

Lidgeld :

- Eerste actief gezinslid : € 16,00
- Tweede actief lid : € 12,00
- Per bijkomend gezinslid : € 10,00
- Steunend lidmaatschap : € 10,00

Wat zit inbegrepen ?

- Een gevarieerd wandelaanbod, het jaar door.
- De jaarlijkse wandelkalender Marching.
- Een aanvullende verzekering lichamelijke ongevallen.
- Een aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
- Tweemaandelijks het clubblad "t Smokkelaartje".
- En ... een gezellige clubsfeer ...

Club-materiaal :

- | | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| - Trainingsvest : | € 40,00 * | - Badhanddoek (klein): | € 10,00 |
| - Trainingsbroek : | € 25,00 * | - Badhanddoek (groot): | € 15,00 * |
| - Fleece-vest | € 27,00 | - Lendentasje (klein) : | € 5,00 |
| - Sweater: | € 20,00 | - Lendentasje (groot) : | € 12,50 * |
| - Polo : | € 12,00 | - Halsdoekje + riempje : | € 7,50 * |
| - T-shirt : | € 10,00 | - Clubpetje : | € 10,00 |
| - Singlet : | € 10,00 * | - Club longdrinkglas: | € 2,50 |
| - Fluo-vestje : | € 10,00 | -100 Inschrijvingsetiketten: | € 2,50 |

Artikelen waar een * achter staat, gaan uit de collectie.

Maten : S - M - L - XL - XXL (ook kindermaten beschikbaar, behalve voor polo, singlet en sweater).

Onze clubwinkel staat opgesteld op volgende organisaties : Opening wandeljaar en de Boudelotochten.

Bankrekeningen:

- voor België - KBC-bank :
BE88 4186 0321 3141 + Bic-code **KREDBEBB** o.n.v. Wandelclub De Smokkelaars Stekene
- voor Nederland - Rabo-bank :
NL80 RABO 0330 4569 54 + Bic-code **RABONL2U** o.n.v. Danny van der Linden, t.v.v. Wandelclub De Smokkelaars Stekene of **BE88 4186 0321 3141** + Bic-code **KREDBEBB** (via KBC-bank)

Om mogelijke betwistingen te vermijden, verzoeken wij u alle betalingen te verrichten via deze bankrekeningen (tenzij anders vermeld).



**zondag
28 september 2014**

+ 16^e 50 km van STEKENE

(wijk Hellestraat)

6 - 12 - 17 - 20 – 30 – 40 - 50 km

Stappen door een hemel op aarde in een oase van rust. Wandelen door een rijke variatie aan natuur door de verschillende bosgebieden rondom De Hellestraat. Alle afstanden gaan de natuur in via bosdreven, paden en graslanden. De 30, 40 en 50 km-stappers gaan richting Koewacht en Zuiddorpe.

DE SMOKKELAARS

AKTIVIA 149

start:	zaal "'t Helleken" Prekekeplein 8 Stekene (Hellestraat)
afstanden:	6 - 12 - 17 - 20 – 30 – 40 – en 50 km
inschrijving:	tussen 6u en 15u
deelname:	€ 1,50/€ 2,00 (50 km met aandenken), leden federatie: € 0,40 korting. Kinderen < 12 jaar: € 0,50
openbaar vervoer:	De Lijn: ritnr. 43 Sint-Niklaas – Stekene/Hellestraat (halte Kerk Hellestraat op 100m van startplaats)



www.AKTIVIA.be
Dé wandelsportfederatie

-----INFO-----

www.desmokkelaars.be

Martens Réno ☎ 09/326.00.13 marno@desmokkelaars.be